

Nyfiken på Sunne?

www.sunne.se



”Lätt att skapa sig möjligheter i Sunne”

Sophie Drugge, 37, visste inte mycket om Sunne innan hon flyttade hit för sex år sedan.

– Anledningen till flytten var mina svärföräldrar som bor här. Sunne är ett fantastiskt bra ställe, och om jag hade vetat det jag vet idag så hade jag flyttat hit oavsett svärföräldrar, säger Sophie.

Fyrabarnsföräldrarna Sophie och Robert Drugge är förstås väldigt glada över att ha svärföräldrarna nära. Det underlättar familjelivet med barnen Joseph, 7 år, Sarah, 6, Olivia, 4,5 och Filip, 1,5.

– Sunne är hemma. Jag känner mig som en värmlänning. Det är bara den glada dialekten som saknas, skrattar Sophie, som växte upp i Härnösand.

I Värmland har hon bott i 10 år, med start i Kristinehamn

– Oavsett var man bor är det viktigt att finna sin plats. Det jag gillade direkt med Sunne är **det öppna klimatet**. Folk är glada och trevliga och det smittar av sig. Jag tycker Sunne tar fram något i en – det känns välkomnande.

Hennes första kontakter i Sunne gick genom förskolan och grannarna. 2011 började hon jobba på restaurang Köpmangården.

– Då blev jag snabbt en del av samhället och lärde känna folk. Jag är social som person och det var väldigt lätt att få kontakt.

För att trivas tror Sophie att det är viktigt att **hitta mötesplatserna** där folk finns – eller att skapa dem själv. Sophie startade, tillsammans med kompiserna Lina Börjesson, Facebookgruppen ”Med hjärtat i Sunne – tillsammans hjälper vi varann”.

På kort tid, vintern 2013, anlände nämligen över 100 flyktingar till en förläggning i Rottneros. Sophie och Lina ville göra något. Facebookgruppen



Filip, Sophie, Olivia och Joseph. Sarah och Robert hade annat för sig.

blev **samlingsplatsen för alla frivilligkrafter** på orten.

– Vi samlade in kläder, startade svenskaträning på ideell basis och skapade en öppen mötesplats, ”fredagsfika”, där flyktingar och vanliga ortsbor kunde träffas. ”Med hjärtat i Sunne” är till **för alla i Sunne** och leds inte av någon. Vem som helst kan ta initiativ där. Vi har alla behov av att mötas och skapa nya kontakter.

Sophie Drugge tycker att vissa saker i samhället ska byggas på frivillighet.

– När det handlar om gemenskap och vänskap ska arbetet vara frivilligt för att bli bäst. Det vi gjort i Sunne är att skapa ett forum för allt frivilligarbete, där alla kan bidra med eller dra igång vad som helst – när som helst.

Sophie studerar på Karlstads universitet och har tre terminer arbetsvetenskap kvar innan hon har sin kandidatexamen. Vid årsskiftet blev hon politiskt aktiv i Centern eftersom hon är samhällsintresserad.

– Det är **lätt att skapa sig möjlig-**

heter här. Omgivningen är positiv – samtidigt hänger det på att ta egna initiativ och inte sitta hemma och vänta.

Hon räknar upp några av fördelarna med Sunne: Bra och tryggt för barn. Förskolor och skolor håller hög kvalitet. Goda förbindelser med tåget. Allt du behöver finns – ett jättebra utbud av butiker trots att invånarantalet inte är mer än 13 100 personer.

– Sunne är ingen slö stad, det är fullt ös. På sommaren är det massor av aktiviteter och många turister. Det är ett roligt ställe att vara på.

Sophie, som har erfarenhet av flera bostadsorter, kan inte tänka sig att flytta från Sunne.

– Det är härligt att befinna sig i en positiv miljö, där **folk gillar när andra lyckas**. Kommunen är också tydlig med att den välkomnar nytänkande och är öppen för nya idéer. De vill ha utveckling och ger människor som vill utrymme att vara med och påverka. Det gillar jag verkligen!